

Complotdenkers in de kerkbank. *Wat nu?*



'Demonstratie voor de Vrijheid' in het centrum van Amersfoort, november 2020. De deelnemers protesteerden tegen de maatregelen die het kabinet had ingesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

tekst [Hadassa Lok](#) beeld [ANP](#)

Complotdenken in de kerkelijke gemeente kan de verhoudingen danig op scherp zetten, merkt theoloog en filosoof *Rik Peels*. Tot uitsluiting van het avondmaal aan toe. Hij pleit voor een expertisecentrum, om voorgangers handvatten te geven ermee om te gaan. "Een houding van geloof en hoop kan enorm botsen met het fundamentele wantrouwen in het complotdenken."